

TOARP UNDER 1800-TALET BLIVANDE HEMBYGDSGÅRD

Samhället Dalsjöfors fanns fortfarande inte vid denna tid.

Under 1800-talet blev det tillåtet att öppna gårdsbutik och gårdarna i bygden (bland annat Kerstingsgårde, Tummarp, Kråkhult och Gårda) var de dominerande arbetsgivarna.

I det som idag är Hembygdsgård i Dalsjöfors (Västergården Hjortryd) föddes Karl Johansson 1879 som nummer fem av sju syskon. Karl var född med klumpfot, en medfödd missbildning som på den tiden inte gick att åtgärda. Skolan gick galant och när det var dags för att välja yrke ansågs en utbildning till skomakare vara lämpligt. Karl skulle då kunna tillverka sina speciella skor själv samtidigt som han skulle kunna försörja sig på ett bra sätt.

Efter tre år som lärling hos en skomakarmästare i Borås flyttade Karl hem till föräldrahemmet i Hjortryd igen. Här hade fadern byggt om sin lilla snickarverkstad till ett skomakeri åt sin 18-årige son. Karl var en duktig skomakare och hade en tid även en liten skoaffär i verkstaden.

År 1916 köpte Karl gården av sina föräldrar och drev denna med hjälp av sina bröder och fyra systrar, som alla bodde kvar i föräldrahemmet. De var sömmerskor och förblev ogifta. Brodern Herbert var gift och hade gården Strömsberg i Hjortryd. I samma by bodde också brodern Levin Hjortvall med fru och 11 barn. Han var ägare till Hjortryds Tryckeri.

Karl Johansson drev gården till 1946, varefter den var utarrenderad i många år. Karl avled 1971 i en ålder av 92 år. Vid den följande auktionen köpte brorsonen Georg Hjortvall gården. Därefter skänkte han hus och tomt till Toarps Hembygdsförening, som nu har varit ägare till Hjortryd Västergården i 50 år.

Det kan nämnas, att när Karl var 17 år 1896 fanns nästan mer folk i Hjortryd än på de tre gårdar med tillhörande torp och backstugor i det som nu utgör centrala Dalsjöfors.

I slutet av 1800-talet formades tankarna om att etablera en textilfabrik i Dalsjöfors. Detta tack vare vattentillgången från Dalsjön. 1897 grundades **Dalsjöfors Textilfabrik/Dalsjöfors Väfveri AB av Martin Wenander samt CCC** och samhället fick därmed sitt namn.