



Toarps hembygdsförening

Nr 10 06 18

Agnebo

Slätthult

Torp

Koordinater WGS84

57.695400,13.045104

Gustav Wilhelm Wadell föddes i maj 1836 i Angerdshestra församling i Jönköpings län. Han var soldat mellan åren 1857 och 1882 och bodde då på soldattorpet nr 461 i Slätthult.

Han gifte sig med Maria Christina Andersdotter från Målsryds soldatrote nr 460. Med henne han hade en dotter före äktenskapet och därför fick hon heta oäkting under hela sitt liv. Men de fick ytterligare 9 barn inom äktenskapet av vilka tyvärr tre dog innan de blivit året gamla.

När soldattiden var över flyttade Wadell med sin familj till ett torp som kom att kallas Agnebo. Barnen flyttade efterhand ut utom Ragnar Agne som bodde kvar på torpet till sin död.

Ragnar Agne fick en dotter med en piga i Slätthult som hette Regina. Pigan fick tills vidare bo i ett hus som socknen ägde vid gården Bygd.

Först efter 17 år kunde Regina med dotter flytta in hos sin Ragnar. Om denna Regina finns det mycket att berätta men vi nöjer oss med en historia som innehåller både glädje och tragik.

Linnéa Gärdin berättar att hon besökte Regina allt som oftast. Vid ett tillfälle berättade Regina, att hon fått några konstiga knölar på bröstet och att hon oroade sig för att inte ha någon fin klänning att ta på sig inför besöket hos doktorn. Linnéa, som var en duktig sömmerska, erbjöd sig då att sy en klänning åt henne vilket Regina tacksamt tog emot.

Men vilket tyg och vilken färg skulle klänningen ha? Då berättade Regina att hon redan som liten flicka önskat sig en röd klänning men aldrig fått någon.

När hon nu fick sin gamla önskning uppfylld, fick Linnea se en 96 år gammal gumma, som var något generad över att vara glad som en liten flicka, när hon poserade i sin nya röda klänning.

Tyvärr visade besöket hos doktorn att Regina var svårt sjuk och hon kom aldrig mera tillbaka till sitt hem i Agnebo. Hon hamnade på ålderdomshemmet Gärdhem, där Regina redan efter några veckor fick sluta sina dagar. Vi kan bara hoppas att hon fick glädjas denna korta tid åt sin röda klänning.

Till Gånghester