



Toarps hembyggsförening

Nr 04 02 81

Draereds skola

Draered Kronogården

Skolhus

Koordinater WGS84

57.6959013.12920

Till Draered

År 1868 fick Draered och Germundared sin första småskollärrinna och 1877 anställdes den första folkskolläraren. Till en början skedde undervisningen växelvis (ovisst hur detta var ordnat) mellan de två skolorna, men efterhand utökades undervisningen.

I Draered hyrdes av Hemmansägaren Herman Larsson en gammal mangårdsbyggnad som skollokal. År 1906 beslöt Kyrkostämman (som på den tiden hade hand om skolundervisningen) att följande år bygga en helt ny och modern skola i Övrarp. Här bedrevs skolundervisning till hösten 1966, då eleverna flyttades över till Tummarps-skolan. Det kan nämnas, att redan 1850 stod Folkskolan i Dalsjöfors (nuvarande Scoutlokalen) färdig med J. Wallqvist som lärare.



Draereds skola

På en välbevarad och tydlig bild från omkring 1905 syns 40 elever från fyra klasser tillsammans med 24-åriga lärarinnan Anna Nilsson, dotter till Häradsdomaren Herman Nilsson i Bygd. En liten hund finns med på bilden, men däremot saknas den folkskollärare som bör ha haft hand om de äldsta eleverna.

Förutom skollokalerna i den gamla mangårdsbyggnaden hos Herman Larsson hade Olof Andersson och hans fru Mathilda år 1890 sålt sin gård i Ammarp och flyttat in som "undantagare." Detta efter att Herman gift sig med deras dotter Alma Ottilia. På övervåningen i skolhuset bodde också barnmorskan Alma Svensson.

Ovannämnde Olof Andersson är känd som den 13-årige pojken i Tränghult, som 1840 började skriva dagböcker om livet på en liten gård i mitten på 1850-talet. Han avled 1912 medan hustrun Alma levde till 1920. Strax därefter revs huset, som nu var gammalt och förfallet. Det var i samband med detta, som Olofs gamla dagböcker hittades. Böcker som därefter blivit till en intressant bok. "Olof i Tränghult" heter boken som gavs ut 1993.

I denna bok berättar Olof, att hans far kan läsa, skriva och räkna. Fadern hjälpte säkert sonen en hel del med detta. Vidare berättar Olof, "att en man som hette Berglund kom till oss. Då samlades grannbarnen här i Tränghult och han hade skola med oss." Innan dess hade Olof i april 1843 gått i skola i Lindås i tre veckor. Till sist berättar Olof, att det fanns en del böcker hemma i ett bokskåp. Dessutom fanns det böcker att låna i sockenbiblioteket



Germundareds skola

Till Draered