



Toarps hembygdsförening

Nr 04 05 81

Elimkapellet

Draered

Kapell

Koordinatorer WGS84

57.703356, 13.132342

En frireligiös rörelse drog i slutet av 1800-talet fram över Toarps socken och över Sverige i övrigt. Till en början samlades man hemma hos intresserade personer. Ibland tillsammans med en inbjuden predikant. Efter hand blev man så många att Kapell och Missionshus kunde byggas och pastorer anställas eller predikanter inbjudas. På många håll blev det konflikt mellan Kyrkan och de olika frireligiösa samfundet. I Draered var Korpral Anders Ekelund på soldattorp 459, Kronäng en drivande kraft inom baptiströrelsen. Av familjens många barn blev de som var födda efter år 1877 odöpta med påföljd att deras namn (men väl födelsedata) inte finns med i kyrkböckerna. "Ingen namnuppgift" står det för att längre fram ändras till "Kallas för" .

Baptistkyrkan tar avstånd från Svenska kyrkans dop samt anser, att religion är var och ens privatsak. Pingstkyrkan är en annan frireligiös rörelse där man praktiserar vuxendop efter det att man kommit till en personlig tro. Historiskt sett har man tagit avstånd från allt bruk av alkohol.

Hemmansägare Klas Herman Lundberg på Draered Lyckegård var ock hårt engagerad i frikyrkan och var den som skänkte en del av gårdens mark till baptisterna för att detta Elimkapell skulle kunna byggas 1908. Det innehöll en samlingsal för 75 personer, predikantrum samt en bostad för föreståndaren och hans familj.

År 1950 köpte Pingstkyrkan i Draered med sina 85 medlemmar Elimkapellet av baptistförsamlingen i Borås. Här bedrevs till en början en omfattande gudstjänst- och söndagsskoleverksamhet. Omkring år 1970 såldes kapellet till en privatperson som privatbostad och den kyrkliga verksamheten flyttades över till en nybyggd kyrka i Gånghester. Till en början skedde dock verksamheten i söndagsskolan i Dannike tillsammans med den ortens barn.

Till Draered