



Toarps hembygdsförening

Nr 09 02 00

Långhult

Gård

Koordinater WGS84

57.714543,13.057914

Långhult, en gård från 1600-talet. Långhult finns nämnt redan 1654 då Johan Persson-Ulfsparre fick gården donerad som frälse.

År 1731 disponerades gården av Petter Knöös som var regementetskvartersmästare. Gården byggdes sedermera om av Gunilla Knöös.

I våra tider är Långhult mest känd för "Emil i Långhult" Johansson, född 1905 och död 1963, som var mycket beläst och kunde sex språk. Många har som tonåringar suttit hos Emil och lyssnat på hans berättelser samt studerat natthimlen i hans stjärnkikare.

Långhult bestod av två boningshus. I det största bodde Emil med sinmor och ett par mostrar. Huvudbyggnaden brann ned 1959 därefter bodde Emil i en liten stuga som Toarps kommun hjälpte honom med. Stugan är nu riven. Efter Emils död sålde arvsfonden marken till Ekelund i Ryd.

Byggnaderna såldes till Artur Karlsson som i sin tur sålde till Ingvar Lundin. Nuvarande ägare Dan och Mikael Davidsson.

Det berättas många historier om "Emil i Långhult" och vi återger några. Fika Hos Emil.

Torsten Andersson och Erik Johansson var i Långhult för att reparera murstocken hos Emil. När arbetet var utfört ville Emil bjuda på kaffe och smörgås. Det visade sig emellertid att osten hade försvunnit från köksbordet.

Men Emil hade tydligen sina aningar ty han letade och fann osten invid ett stort råtthål i en vrå. När han la upp den på köksbordet igen sa Torsten förskräckt: "Men den kan du väl inte bjuda på, Emil." Men Emil skar bara bort lite av de gnagda kanterna och sa lugnt: "Åjo, det mesta finns ju kvar i alla fall. De små liven måste ju få sin lilla del".

Till Gånghester