



Toarps hembygdsförening

Nr 10 06 17

Slättäng

Slätthult

Torp

Koordinater WGS84

57.703284,13.027723

Till Gånghester



Slättäng omtalas först 1892 i kyrkoböckerna och då i samband med att Johan Petter Persson, född 1851, och hans hustru Johanna Maria Andersdotter flyttade dit från Övre Holmen.

De fick sju barn, Hulda Sofia, Emma Maria, Gustaf Adolf, Anna Matilda, Karl Johan, Ida Viktoria född 1890 samt Gerda Helena född 1894.

År 1928 kom Linus Andersson med familj till Slättäng. Han sålde fastigheten 1940 till Erik och Helga Johansson som flyttade in samma år på hösten med sina tre barn Gösta, Evy och Margareta. Yngsta barnet Anita föddes i mars 1942.

Vid hemfärden från BB i Borås anlätades Oskar Samuelsson i Ryd med häst och släde för transporten från Gånghester samhälle till Slättäng. Det var mycket snö och någon plogad väg fanns inte

den sista biten fram till platsen. Strax utanför huset skar släden ner vid vägkanten och välte. Mor och dotter hamnade i snön under släden. Såväl mor som barn klarade sig helt oskadda från äventyret

På Slättäng hade de en ko, någon gång två, en gris föddes upp varje år och slaktades på senhösten, några höns och kaniner (ibland ganska många) samt katt.

Erik arbetade i Borås som byggnadsarbetare och cyklade till arbetet varje dag när väglaget tillät.

Helga hade hemarbete från Eiser i Borås. Hon stickade fingervantar med mera på en handdriven stickmasin. Det var ju också en hel del arbete med djurhållningen såsom mat och vatten till djuren och mjölkning av kon. Hon var alltid tidigt uppe och eldade i köksspisens för att få värme i stugan samt koka kaffe till frukost.

Det var en del kalla vintrar på fyrtioalet så ibland kunde det vara is på vattenspannen inne i köket på mornarna. Det fanns vare sig vatten eller avlopp inne i huset. Vattnet fick hämtas ur en brunn ute på gården och toaletten var utedasset vid sidan av ladugården med plats för två.

Till Slättäng hörde lite åkermark och en del skog. Höskörden räckte ganska lagom till en ko. Potatis odlades till husbehov och havre till djurfoder och något år även lite vete. Ved till eget behov fanns tillräckligt i den egna skogen. Det togs också upp torv på Häljasjö mosse som låg ganska nära Slättäng. Torven torkades på en ställning och revs till strö till kon och grisen.

Efter krigsåren lät Erik stycka upp Slättäng till tomter som såldes för byggande av egnahem. Slättäng sträckte sig i väster från Häljasjös marker och i öster till järnvägen mot Ulricehamn på andra sidan Rydsvägen, alltså en ganska lång och smal remsa mark. Erik byggde en villa på en av tomterna (nuvarande Rönnevägen), dit familjen flyttade 1947 från Slättäng.

Några år senare byggde han en något större villa längre in på samma väg dit familjen flyttade 1953. Slättäng med kvarvarande tomt såldes till David Pettersson som rustade upp och moderniserade huset. Slättäng finns fortfarande kvar under adress Slättängsvägen 2 eller Fageråsvägen 32.

Utdrag ur: "Från "skrevet" till 9-an! - En bok om Gånghester"