



# Toarps hembygdsförening

**Nr 03 10 00**

**Tränghult**

**Gård**

**Koordinater WGS84**

57.67398, 13.07775

**Tränghult:** Gården Tränghult i Bygds rote har genom Olof Anderssons dagböcker från 1840 till 1854 blivit mycket väl dokumenterad. Dagböckerna finns utgivna i boken ***Olof i Tränghult***.



Foto: Hanna Krusell

Vänersborgs museum

var från 1654 anslagen till Chr. Johanssons regemente och köptes som skattehemman år 1726 av Anders Ingvallsson. 1815 uppläts **Hål- och Långkärren** från Gälaveden till åborna i **Tränghult**. Dessa marker användes under 1800-talet till slätter och bete, men är idag skogbevuxen mark. År 1900 hade Tränghult 1 brukningsdel, 3 övriga lägenheter och 1 såg till skatte och var ca 63 ha. Inget av torpen har avstyckats och inga byggnader finns idag kvar. Det fanns också en undantagsstuga, den som i boken *Olof i Tränghult* kallas **Dara-Britas**.

Under 1800-talet ägdes gården av Olof Anderssons far Anders Olofsson, född 1791, och hans hustru Kierstin Larsdotter. Olofs syster Karin, gift med Anders Persson från Skinnarehult, övertog gården. Anders Olofsson dog 1869.

I Olof Anderssons dagböcker är det väl dokumenterat hur livet på gården var under alla årstider. Gården var för trakten ganska stor och Olof skriver också att man klarade sig bra. Pappan Anders Olofsson var kyrkvård i Toarp och förtroendeman. I böckerna finns också dokumenterat att man sysslade med torghandel, vävning och knivslipning.

På denna tid låg gårdsplanen längre från Lindåsasjön än idag. Runt sekelskiftet 1900 höjdes nämligen Lindåsasjön för att man skulle få mera kraft till kvarn och såg som ligger vid utloppet från sjön nära gården Lindås.

Olof Andersson, född 1827, flyttade 1869 till Ammarp och gifte sig med Alma Mathilda Carlsdotter född i Tvärred. 1890 sålde han sin gård i Ammarp och flyttade in hos dottern Otilia och hennes man Herman Larsson i Draered Kronogård. Olof Andersson avled 1912 medan hustrun Alma levde till 1920. Strax därefter revs huset, som nu var gammalt och förfallet. Det var i samband med detta, som Olofs gamla dagböcker hittades.

Klas Persson född 1859 i Södra Ving kom som dräng till Lindås men blev senare mjölnare. 1886 gifte han sig med Anna Andreasdotter och familjen som fick 2 barn Natanael född 1887 och Ester född 1894 bodde i kvarnen i Lindås. Klas Persson blev tillsammans med August Pettersson från Lindås ägare av kvarnen i Lindås och Tränghults gård. Klas Persson blev 1903 ensam ägare till Tränghult och flyttade dit med sin familj. Barnen Natanael och Ester Persson ägde gården från 1930 till något år in på 1960-talet, då den såldes som en skogsgård till Wendefors från Ambjörnarp. Under Perssons tid brukades gården som ett mindre jordbruk på äldre sätt med en dräng, Sven Svensson, född i Fänneslunda. Efter att gården blev skogsfastighet har inget traditionellt jordbruk bedrivits på gården. Nuvarande bostadshus byggdes när slkten Persson övertog gården i början av 1900-talet.

Idag har husen avstyckats tillsammans med en stor tomt till en hästgård.

Till Målsryd